

ΕΞΩ Η ΤΡΟΙΚΑ! ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ! ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ! ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ!

Μέσα σε ένα μήνα το ποσό που «χρειάζεται» η Κύπρος για να καλύψει τις ανάγκες της έφτασε από τα 17 δις στα 24 δις χωρίς να ενημερωθεί ο λαός γιατί και πως! Ήδη έχουν περάσει στην ουσία, όχι ένα αλλά δύο μνημόνια (περικοπές που ψηφίστηκαν τον Δεκέμβρη 2012, και η διάλυση της Λαϊκής – κούρεμα κτλ) και οι κυβερνώντες ετοιμάζονται να υπογράψουν και το τρίτο που θα αφορά κι άλλες περικοπές στους μισθούς μας, κι άλλους φόρους αλλά κυρίως ιδιωτικοποιήσεις των κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών, ξεπούλημα μέρους του χρυσού, σαν προϋπόθεση για να πάρει την πρώτη δόση από την Τρόικα!

Ήδη η ανεργία είναι στο 14%, οι μικρές επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη και στον ιδιωτικό τομέα έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν περικοπές μέχρι και 30%.

Αυτό θα γίνεται τα επόμενα 22 χρόνια όταν και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τρόικα και της κυβέρνησης θα αποπληρωθεί το χρέος.

Οι εκτιμήσεις τους όμως δεν έχουν βγει πουθενά αληθινές ούτε στην Κύπρο ούτε διεθνώς! Ήδη το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει διαψεύσει τις προβλέψεις της Τρόικα για την Κύπρο λέγοντας ότι η ύφεση της οικονομίας θα είναι μεγαλύτερη από την υπολογιζόμενη, και έτσι οι στόχοι της Τρόικα θα είναι αδύνατο να υλοποιηθούν! Θα ελέγχουν κάθε 3 μήνες κι όπως στην Ελλάδα αν δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, τότε θα επιβάλλονται και νέα μέτρα!

Ο μόνος στόχος της Τρόικας που θα εφαρμοστεί θα είναι η κατάργηση όλων των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η μείωση των μισθών σε επίπεδα Κίνας και η κατάργηση όλων των δημοκρατικών δικαιωμάτων και εργασιακών σχέσεων.

Αυτός είναι ο δρόμος που επιλέγει η κυβέρνηση, αυτός είναι ο δρόμος που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ και τον χαιρετίζουν, αυτός είναι ο δρόμος της Τρόικα. Είναι ο δρόμος της εξαθλίωσης, της φτώχειας, των κοινωνικών παντοπωλείων, των αστέγων.

Εμείς όμως οι εργαζόμενοι, οι νέοι, τα λαϊκά στρώματα δεν θέλουμε να ζήσουμε έτσι! Η ζωή μας κάτω από τα μνημόνια και την τρόικα θα είναι μια κόλαση χωρίς τέλος!

Για αυτό λέμε ένα βροντερό ΟΧΙ στην Τρόικα και το μνημόνιο!

Παλεύουμε για μια κοινωνία προς όφελος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, όχι των τραπεζιτών και των κερδοσκόπων!

Για να γίνει αυτό όμως πρέπει:

- Να προχωρήσουμε σε **άρνηση αποπληρωμής του χρέους των τραπεζιτών τώρα!** Το χρέος που μας επιβάλλουν αφορά την ανακεφαλαιοποίηση του δημοσίου χρέους, του χρέους των τραπεζών, και την χρηματοδότηση των ελλειμμάτων. Το δημόσιο χρέος δεν μπορεί να ανακεφαλαιοποιηθεί γιατί οι διεθνείς αγορές (διεθνείς τράπεζες) αρνούνται να μας δώσουν χρήματα. Αν αρνούνται να μας δανείσουν, τότε να ρηθούμε κι εμείς να αποπληρώσουμε! Επίσης, με την αγορά των ελληνικών ομολόγων οι τραπεζίτες τζόγαραν με τα δικά μας λεφτά για να βγάλουν υπέρογκα κέρδη –τότε να τα πληρώσουν αυτοί! Την ίδια στιγμή τα χρήματα που χρωστά η Λαϊκή στον ΕΛΑ έγιναν φτερά μέσα από την διοίκηση της Λαϊκής, από ιδιωτικά χέρια, οι οποίοι προτίμησαν να κερδοσκοπούν παρά να σώσουν την τράπεζα. Αυτούς να αναζητήσει το κράτος, να δημεύσει τις περιουσίες τους για να ξεπληρώσει – Ο λαός δεν ευθύνεται για το χρέος τους – Δεν πληρώνει! Αυτό είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε για να αποδεσμευτούμε από αυτή την κατάσταση. Αν υπάρξει στάση πληρωμών απέναντι στους ξένους δανειστές τότε υπάρχουν αρκετά λεφτά και για τους μισθούς και την ανάπτυξη.
- **Οι Τράπεζες να περάσουν στα χέρια της κοινωνίας!** Δεν μπορούν οι τράπεζες να παραμένουν στα χέρια του ιδιωτικού κεφαλαίου που έπαιξε στον τζόγο όλο τον πλούτο του νησιού μας! Οι τράπεζες πρέπει να σταματήσουν να έχουν κερδοσκοπικό ρόλο. Και για να γίνει αυτό πρέπει να περάσουν στην κοινωνία, δηλαδή πρέπει να κρατικοποιηθούν κάτω από εργατικό και κοινωνικό έλεγχο και διαχείριση! Μόνο έτσι θα μπορεί να υπάρχει εγγύηση των αποταμιεύσεων και τα όποια δάνεια να δίνονται με προσοχή, για παραγωγικούς σκοπούς που θα βοηθούν την ανάπτυξη του τόπου κι όχι τον τζόγο.
- **Έξω από το Ευρώ!** Είναι αφέλεια να νομίζει κανείς ότι μπορούμε να πούμε όχι στη Γερμανία και την Τρόικα, να πάρουμε τα πιο πάνω μέτρα και την ίδια στιγμή να παραμείνουμε στο ευρώ. Η

Γερμανία έχει κάνει σαφείς τους στόχους της: όποιος δεν σκύβει το κεφάλι και δεν υποτάσσεται θα βρεθεί εκτός ευρώ. Εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε την καταστροφή της οικονομίας και της κοινωνίας για χάρη του ευρώ – πρέπει να πούμε τολμηρά «έξω απ' το ευρώ».

- Από την άλλη όμως πρέπει να ξέρουμε ότι η επιστροφή στη λίρα δεν αποτελεί πανάκεια. Μπορεί να μας βοηθήσει αλλά κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Έχοντας τον έλεγχο του νομίσματος μπορούμε να «τυπώσουμε» λίρες για να καλύψουμε άμεσες ανάγκες στην οικονομία μας, για να χρηματοδοτήσουμε τα ελλείμματα του προϋπολογισμού και να δώσουμε ρευστότητα στην οικονομία που αρνείται να μας δώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κλπ. Όμως από μόνη της η επιστροφή στη λίρα δεν αποτελεί λύση! Πρέπει να συνδυαστεί με το πέρασμα των τραπεζών στην ιδιοκτησία, διαχείριση και έλεγχο της κοινωνίας και την άρνηση πληρωμής του χρέους καθώς και με ένα πρόγραμμα ανοικοδόμησης της οικονομίας στηριγμένο σε δημόσιο σχεδιασμό, αφού αναπόφευκτα θα αντιμετωπίσουμε την εχθρότητα των κεφαλαίων, κυπριακών και ξένων που θα σταματήσουν να επενδύουν.
- Γι' αυτό, μαζί με τα πιο πάνω πρέπει να πούμε: **Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις, να περάσει στο δημόσιο κάθε βιομηχανία που έχει καθοριστική σημασία** για την πορεία της οικονομίας και κάθε επιχείρηση που είναι αντιμετώπιση με λουκέτο. Αυτό θα επιτρέψει τη λειτουργία της οικονομίας με βάση ένα σχεδιασμό που να εξυπηρετεί τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου κι όχι το κέρδος μια χούφτας τραπεζιτών και τζογαδόρων
- **Σύνδεση με τα κινήματα των εργαζομένων της υπόλοιπης Ευρώπης!** Αυτοί είναι οι σύμμαχοί μας και όχι οι άρχουσες τάξεις και οι κυβερνήσεις της ΕΕ! Μπορούμε μαζί με το ελληνικό εργατικό κίνημα και το σύνολο του Νότου να παλέψουμε ενάντια στις πολιτικές που ισοπεδώνουν τις κατακτήσεις δεκαετιών και που μεταφέρουν μαζικά τον πλούτο που εμείς παράγουμε στις τσέπες των γερμανικών και άλλων πολυεθνικών.
- **Μόνο με μέτρα όπως τα πιο πάνω υπάρχει ελπίδα.** Μόνο θέτοντας το στόχο μιας άλλης Ευρώπης, μιας Ευρώπης Σοσιαλιστικής, ομοσπονδιακής, δημοκρατικής, ισότιμης και εθελοντικής υπάρχει προοπτική για τους λαούς, όχι μόνο της Κύπρου αλλά και του συνόλου του Νότου, και τελικά όλης της Ευρώπης.

Χτίζουμε κινήματα από τα κάτω, από την βάση της κοινωνίας!

Δεν περιμένουμε από τον Αναστασιάδη και τα κόμματα του κεφαλαίου να εφαρμόσουν τέτοιες πολιτικές. Μόνο μια κυβέρνηση στην υπηρεσία των λαϊκών στρωμάτων και των εργαζομένων θα μπορούσε να εφαρμόσει μια τέτοια πολιτική. Αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή από κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα.

Για αυτό το λόγο, το να δημιουργήσουμε τέτοια κινήματα από τα κάτω, από την βάση της κοινωνίας, στις γειτονιές, τους εργασιακούς χώρους, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια που να παλεύουν για τους πιο πάνω στόχους, είναι περισσότερο απαραίτητη από ποτέ.

Φτιάχνουμε επιτροπές ενάντια στο Μνημόνιο και την Τρόικα παντού! Για να σταθούμε εμπόδιο σε όλες τις επιθέσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση και η Τρόικα στα δικαιώματά μας, στην επιβίωσή μας! Για να βάλουμε τις βάσεις για να χτιστεί μια άλλη κοινωνία, που να λειτουργεί για τις ανάγκες των πολλών και όχι για τα κέρδη των λίγων! Για να γίνει αυτό χρειάζεται η συνδρομή όλων!

Βοήθησε κι εσύ! Έλα σε επαφή!

ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

99190164, nedacyprus@gmail.com, nedacy.wordpress.com

<http://www.facebook.com/nedacyprus>

